

# Joris op 't Zand



Kloostergang, Paulus Abdij Oosterhout. Foto: Louis Runhaar

**Informatieblad van de  
Oud-Katholieke parochie  
Amersfoort**

**Kerkgebouw:** 't Zand 13, Amersfoort  
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG  
☎ 033-4721506

**Pastoor** Drs. G.C.G. Verhey- de Jager  
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort  
☎ 033-4940390; ✉ [pastoor.amersfoort@okkn.nl](mailto:pastoor.amersfoort@okkn.nl)

**Assisterend Pastoor** N. Schoorl  
☎ 035-6838882; ✉ [nicoschoorl@marnico.info](mailto:nicoschoorl@marnico.info)

**Pastoraal werker** Drs. M.A. Berben-Schuring,  
☎ 033-8886503; ✉ [angela.berben@casema.nl](mailto:angela.berben@casema.nl)

**Kerkbestuur:**  
Voorzitter Drs. G.C.G. Verhey-de Jager  
Secretaris mw. E. Roobol-Groen

Penningmeester Karveel 35 - 20, 8231 BK Lelystad  
☎ 0320-219369; ✉ [secretaris.amersfoort@okkn.nl](mailto:secretaris.amersfoort@okkn.nl)  
mw. M.C. van 't Erve-Verheij,

Van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken  
☎ 033-2534787; ✉ [financieel.amersfoort@okkn.nl](mailto:financieel.amersfoort@okkn.nl)

Lid Vacature  
☎; ✉ [kerkindestad.amersfoort@okkn.nl](mailto:kerkindestad.amersfoort@okkn.nl)

Lid mw. R.D. Schade van Westrum,  
Sint Andriesstraat 25, 3811 HT Amersfoort,  
☎ 033-8871921; ✉ [publiciteit.amersfoort@okkn.nl](mailto:publiciteit.amersfoort@okkn.nl)

**Kosters** contactpersoon: mw. E.L. de Jager,  
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort,  
☎ 033-4620806; ✉ [e.jager@tiscali.nl](mailto:e.jager@tiscali.nl)

**Bloemengroep** contactpersoon: mw. A.A. de Haart-Wijker,  
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort  
☎ 033-4559924; ✉ [anitadehaart@telfort.nl](mailto:anitadehaart@telfort.nl)

**Beheerder parochiezaal**  
mw. J.M de Jager-Broer, Hovenierslaan 9  
3925 BW Scherpenzeel  
☎ 033-2772282; ✉ [jagershuys@hetnet.nl](mailto:jagershuys@hetnet.nl)

**Bankrekeningen:** Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort,  
te Hoevelaken ING: 443746; ABNAMRO bank: 55.31.25.060.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>  
Landelijk: <http://okkn.nl/>

**201103; juni 2011- september 2011**

## Ik was op weg.

Ik was op weg. Een wandeling door het bos. Op zich heel normaal. Toch deed het iets met mij. Ik kwam tot het besef dat een wandeling het leven tot uitdrukking kan brengen.

Het begint zo gemakkelijk. Je bent fit, je hebt een doel voor ogen en je bent van plan te genieten van de wandeling. De weg gaat naar beneden. Je komt bij een splitsing. Vier, vijf, zes wegen gaan elk een eigen kant uit. Je wordt gedwongen een keuze te maken. Onderbewust schiet het je te binnen. Als ik deze weg kies, weet ik dan nog wel de weg terug? Wat zou ik tegengekomen zijn als ik die andere weg was ingeslagen?

In gedachten wandel ik verder. Ik pieker over de keuze die ik maakte.

Een tijdje later bedenk ik mij opeens dat ik van plan was te genieten van de wandeling. Waarom ben ik dan zo in gedachten? Hoor je de vogels niet fluiten? Zie je niet het diepe zomergroen? Voel je niet die zwoele zomerwind die de bomen lieflijk doet ruisen?

Ik recht mijn rug en adem met volle teugen de zomerwind in. Sterk op mijn benen wandel ik verder en zie al het moois om mij heen. Het doet mij beseffen dat de schepping zo mooi is en dat we die schoonheid zo vaak vergeten.

Thuisgekomen kijk ik terug op mijn wandeling en ontdek hoeveel ik heb meegemaakt. Soms was het gemakkelijk, soms was het zwaar. Soms vergat ik mijn doel, soms wist ik precies wat ik wilde.

Ik neem mij voor af en toe bij die splitsing van wegen stil te gaan staan. Niet om alleen maar te kijken naar wat zou kunnen zijn, maar vooral terug te kijken wat ik al wel niet heb meegemaakt en te denken: "Ja, zo heeft het moeten zijn."

Je kan niet altijd overzien wat keuzes zullen brengen. Je weet wel dat door te kiezen je andere mogelijkheden niet kan kiezen. Zo komt ook elke parochie wel eens op zo'n punt waarbij uitgebreid stil moet worden gestaan bij zo'n moment waarop keuzes moeten worden gemaakt. En ook elke keer wanneer een pastor naar een andere plek gaat moet deze uitgebreid stil staan en overwegen wat verstandig is. Soms is de keuze moeilijk en moeten we er op vertrouwen dat Christus ons de juiste weg wijst.

Ik wens u een goede zomer toe.



Victor Scheijde  
Pastoraal werker van de St. Martinusparochie

## Bidden..

Waarom zouden we bidden? Heeft bidden eigenlijk wel zin?

De één bidt om zon omdat de barbecue anders in het water valt. De ander bewerkt het land en bidt om regen om de oogst te redden.



Beiden bidden tot God en God verhoort ieder gebed? Welke van deze gebeden moet God nu verhooren? Ze zijn tegengesteld aan elkaar, God kan het toch niet iedereen naar de zin maken? Door die gedachten valt ons bidden stil en staan we met een mond vol tanden. Want zo kan het toch niet zijn?

“Leer ons bidden” vroegen de leerlingen aan Jezus (Luc. 11,1). Blijkbaar wisten ze ook niet goed hoe ze moesten bidden en stonden ze met een mond vol tanden. Jezus leert hen het “Onze Vader”, het gebed van de kerk dat van generatie tot generatie doorgegeven wordt.

Ook de apostel Paulus erkent het probleem als hij schrijft aan de christenen van Rome:

“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten” (Rom. 8,26).

We weten niet goed wat we moeten zeggen tegen God, maar gelukkig is er een helper, de Heilige Geest. Met Pinksteren bidden we om de Heilige Geest, de levenskracht, de trooster, de voorbidder. We hoeven het niet alleen te doen, er is een helper, het vuur van de Heilige Geest dat ons richting geeft.

Dat vuur gaat voor ons uit en wijst ons de weg naar het koninkrijk van God. Het helpt ons als we de woorden niet kunnen vinden en stil zijn... bidden in de stilte van ons hart... God hoort het al voordat we de woorden gevonden hebben.

Angela Berben



## Van het Kerkbestuur

De oproep voor nieuwe kerkbestuursleden, geplaatst in de vorige Joris op 't Zand heeft de volgende reacties opgeleverd:

Het kerkbestuur is erg verdrietig geworden door dit opnieuw zeer teleurstellend resultaat.

Is het niet zo, dat **alle** parochianen ook voor het bestuurlijke reilen en zeilen verantwoordelijkheid dragen?

## **Ssssssssssssssssst: graag stilte gewenst en gebruik sacristie.**



Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn, dat sinds enkele maanden op de balie in de hal een bordje staat met de tekst: **Stilte**. De bedoeling hiervan is, dat pastoor, misdienaars, kerkmeester en koster zich in alle rust kunnen voorbereiden op de viering. Het kerkbestuur wil er daarom nogmaals en vriendelijk bij u op aandringen hieraan

te denken. De leden van het kerkbestuur en met name ondergetekende, begrijpen uiteraard dat parochianen uit Epe, Hattem, Wijk bij Duurstede etc. graag voor de dienst gebruik willen maken van het toilet. Dit kan ook in betrekkelijke stilte.

Parochianen en vooral gezinnen met jonge kinderen, die vroeg arriveren en nog even willen wachten voor zij de kerk ingaan, worden geadviseerd rustig in de zaal plaats te nemen.

Na de viering is de **sacristie** de plek, waar pastoor, misdienaars, koster en kerkmeester afrondende werkzaamheden verrichten. Het zou fijn zijn, als deze plek als zodanig wordt gerespecteerd, zodat ook dit in alle rust kan gebeuren.

Mag het kerkbestuur op uw medewerking rekenen?

*Samenvatting gemeentevergadering d.d. 13 april 2011.*

Aanwezig waren 20 personen, inclusief de leden van het kerkbestuur. Voor de pauze werden de volgende mededelingen gedaan en uiteraard werden hierbij door de aanwezigen de nodige vragen gesteld.

Pastoor Nico Schoorl werd bereid gevonden de leemte in het ouderen- en ziekenbezoek op te vullen, ontstaan na de beëindiging van de werkzaamheden i.v.m. gezondheidsproblemen van Wessel Jan Woltjer.

Kerkbestuurslid Evert Mulder was tot de conclusie gekomen onvoldoende te kunnen bijdragen, zodat hij per 1 maart zijn functie in het kerkbestuur heeft beëindigd.

Verdere informatie werd verstrekt over de zgn. Mariatentoonstelling, inventarisatie kerkbalans, vervolgcacties en de nieuwe heffingssystematiek en over het ontstane tekort in 2010. Uitleg volgde over de komende kosten van onderhoud en renovatie aan het gebouw en de hieraan gerelateerde rijkssubsidie. Een commissie buigt zich momenteel over de financiële mogelijk- en onmogelijkheden.

Na de pauze werd het onderwerp "aanpassing altaarruimte" behandeld. Gaandeweg is gebleken, dat met name de verhoging van de altaarruimte niet alleen positieve effecten zal brengen. De toegankelijkheid vanuit de kerk naar het altaar wordt hierdoor bemoeilijkt en lijkt niet eenvoudig op te lossen. Het kerkbestuur zet haar besprekingen hierover voort.

Tenslotte werden vragen gesteld en beantwoord over de vrijwilligersavond, c.q. deze op een andere manier of tijdstip invullen en over de veiligheid in onze kerk. Duidelijk moeite bestaat er in onze parochie over de gezamenlijke Aswoensdagvieringen met de RK parochie van de Franciscus Xaveriuskerk. Het probleem is, dat tijdens eucharistievieringen in de RK kerk, wij als Oud-Katholieken geen deel mogen hebben aan de communie-uitreiking, waardoor er de laatste maal een gebedsviering plaatsvond. Pastoor Grete zal in een volgend overleg voorstellen de Aswoensdag voortaan in onze kerk te houden, zodat het houden van een eucharistieviering geen probleem meer is. Het kerkbestuur kijkt terug op een zinvolle vergadering, waarin in goede harmonie over belangrijke punten gediscussieerd werd. De volgende gemeentevergadering wordt gehouden op 27 oktober a.s. aansluitend op het wekelijks avondgebed. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Betty Roobol, secretaris

### ***Van de financiën.***

*Parochieblad Joris op 't Zand.*

Waarom een parochieblad?

Voor velen is dit blad een band met de levende kerk omdat zij actief aan het parochieleven deelnemen, of omdat zij door het blad - ondanks ziekte of ouderdom die aan huis bindt - nog een relatie met de gewone zondagse gemeenschap ervaren, of omdat het blad hen vertelt over hun oude Amersfoortse parochie. Daarnaast is het blad ook een visitekaartje naar buiten, in de Amersfoortse oecumene en ook in de stad. De verschijning van 5 nummers per jaar – sterk gerelateerd aan het kerkelijk jaar en de grote gebeurtenissen in het kerkelijk leven - wordt mogelijk door vrijwilligerswerk, zo lukt het ons de kosten laag te houden. In 2010 was de gemiddelde prijs per nummer € 2,50 plus de eventuele verzendkosten. Kosten die in 2011 ongetwijfeld weer wat hoger zullen uitvallen. Met een bijdrage van € 15,00 (of meer) zorgt u ervoor dat we op de huidige manier door kunnen gaan. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

In voorgaande jaren ontving u met het zomernummer een acceptgiro voor uw bijdrage aan het parochieblad. Nu de banken de \*blanco\* acceptgirokaarten hebben afgeschaft vragen wij u zelf een overschrijving te maken, of in te stemmen met een eenmalig incasso. Het formulier daarvoor treft u op de laatste pagina van dit blad aan. Hierop kunt u óók andere doelen aangeven.

Op de website van de parochie kunt u zowel dit nummer als oudere uitgaven van het parochieblad vinden onder het kopje \*informatie\*.

*Licht en warm(te) in de kerk.*

Verlichting en verwarming van het kerkgebouw kosten niet niks. Deze kosten bedroegen in 2010 ruim € 6.000. Wat neer komt op een gemiddelde van € 100 per viering!



Naast zuinig en verstandig gebruik kon en kan er bespaard worden. Om de inkoop van de energie zo slim mogelijk te doen zijn kerk en pastorie aangesloten bij het Collectief Energie voor Kerken. Collectieve inkoop van energie is georganiseerd door een commissie van de (30) kerkgenootschappen het CIO (interkerkelijk **C**ontact **I**n **O**verheidszaken; [www.cioweb.nl](http://www.cioweb.nl)). Door gezamenlijk inkoop en het op de voet volgen van de marktschommelingen kunnen goede prijzen bedongen worden.

### *Vastenoffer 2011.*

Op voorstel van SIOH-Diakonaal Bureau, heeft het Collegiaal Bestuur de vastenactie voor 2011 bestemd voor het Straatpastoraat in Leiden. Op 1 december 2010 begon Paul Brommet, pastoor van de Oud-Katholieke parochie in Leiden, zijn taak als straatpastor in Leiden. Straatpastoraat is een vorm van pastorale basiszorg die er toe doet.

In onze parochie bracht deze actie € 610 op. Wilt u alsnog/weer bijdragen aan dit doel? Dat kan op een van de rekeningen van de parochie o.v.v. Vastenactie Leiden 2011.

### *Kerkbalans*

Voor 2011 bedraagt de begroting kerkbalans € 37.500, een begroting gebaseerd op ervaring in vorige jaren. De \*nieuwe\* rekeningwijze voor afdracht aan de landelijke kerk (hieruit wordt ook het honorarium van het pastorale team betaald) vraagt van onze parochie een grotere financiële inzet. U werd hierover al geïnformeerd: met resultaat per eind mei werd al € 21.376 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! Zeker omdat andere vaste lasten, zoals premie 's van de verzekeringen (brand, inbraak, glas & aansprakelijkheid) in het begin van het jaar vooruitbetaald moeten worden. Heeft u vragen omtrent het financiële reilen en zeilen van deze parochie of van de landelijke kerk? Aarzelt niet en neemt contact op met de penningmeester.

Mieke van 't Erve, penningmeester.

## Bij de kerkdiensten

Na Pinksteren begint min of meer de zomerperiode. Het bleek erg moeilijk te zijn om het dienstenrooster van voorgangers voor de verschillende parochies in te vullen. Dit dienstenrooster loopt tot en met de maand september.

Ook voor de parochie Amersfoort hebben we daarom hier en daar naar oplossingen moeten zoeken. Om die reden zal er op zondag 19 juni geen eucharistieviering zijn, maar een dienst van Schrift en Gebed waarin onze pastoraal werker Angela Berben voorgaat.





Verder zal pastoor Grete tijdens haar sabbatical toch twee zondagen voorgaan in de eucharistie, waarbij het heel plezierig is dat Angela Berben de ene keer en Emile Verhey de andere keer voor overweging en voorbeden zullen zorgen. Zoals gebruikelijk zullen er af en toe emeriti voorgaan. Pastoor Nico Schoorl zal gedurende deze periode twee keer voorgaan, waarvan één keer op 26 juni bij de kinderdienst. We hopen op uw begrip en wensen u vooral gezegende vieringen toe en een mooie inspirerende zomertijd!

Het kerkbestuur

## Jongerecatechese



Afgelopen mei hebben Daniel, Job, Roderik, Matthijs en Lucas hun eerste communie gedaan. Na een voorbereiding van drie bijeenkomsten was het groot feest. Feest voor de kinderen die weer een stapje verder komen in hun geloofsontwikkeling. De jongeren van onze parochie horen er echt bij, daarom organiseren we catechesebijeenkomsten

voor hen. Zo kunnen we hen begeleiden op hun levensweg. Het afgelopen jaar liepen deze bijeenkomsten niet zo goed omdat jongeren in deze tijd veel dingen om handen hebben en het moeilijk is om een tijdstip te zoeken dat iedereen kan. Daarom gaan we de opzet helemaal anders doen.



Voortaan komen de jongeren op de eerste zondag van de maand bij elkaar als er een dienst is van Schriftlezing en gebed en er geen kinderkerk is. De groep die nu eerste communie gedaan heeft gaat samen met de groep die al loopt. Zo is de groep wat groter en dat is leuker want dan heb je wat gemakkelijker een groepsgesprek.

Wat we gaan doen in die bijeenkomsten overleggen we met de jongeren zelf. We gaan uit van dingen die er leven en die te maken hebben met geloof en leven. Hoe gaan we dat doen? In ieder geval creatief!

Angela Berben en Theo Borggreve gaan samen deze groep leiden. Daarnaast volgen Allan Cramer en Henk-Jan Wimmenhove de opleiding tot catecheet. Als zij volgend jaar klaar zijn dan kijken we samen hoe de taken verdeeld gaan worden.

Angela Berben

## 25 Jaar Open Monumentendag



Ook dit jaar doet onze kerk weer mee met Open Monumentendag die gehouden wordt op **zaterdag 10 september a.s. van 10.00 – 17.00 uur.**

Elk jaar wordt er voor een thema gekozen en voor deze 25e Open Monumentendag is dat 'Nieuw gebruik - Oud gebouw' en gaat over herbestemming. Herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij de missie van Open Monumentendag. De toegenomen publieke aandacht voor monumenten door de Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan.

In veel gemeenten hebben monumentale gebouwen, om ze te kunnen behouden, een nieuwe bestemming gekregen. De komende decennia zullen veel gebouwen leeg komen te staan, zo is de verwachting. Verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgevingen en gezondheidszorg, of minder boeren zijn een paar redenen. Gebouwen die daarbij vrijkomen vragen om nieuwe bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn juist de monumenten die beeldbepalend zijn voor een stad of dorp. Ze staan er middenin, zoals de kerk, of waren decennialang de grootste werkgever in de omgeving. Op Open Monumentendag zal de link gelegd worden tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving.

### *Open Monumenten Klassendag*

Nieuw dit jaar is de Open Monumenten Klassendag op vrijdag 9 september a.s., die bij ons wordt gecoördineerd door het VVV Amersfoort.

Duizenden Nederlandse basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 worden op vrijdag 9 september een monument binnengeloodst. Een klooster in, aan de hand van Zuster Zaligheid, een patriciërshuis in, onder leiding van Regina van Rijkesteijn. Of in een van de veertien andere soorten monumenten, gegend door een van die andere Monumensjes. Die spelen de hoofdrol in een grootscheeps offensief dat de Stichting Open Monumentendag vanaf vorig jaar heeft ingezet om meer kinderen meer te betrekken bij meer monumenten, onder de noemer Open Monumenten Klassendag.

De kinderen krijgen lesmateriaal mee, de zgn. Monumentenkijker, met vragen over het monument en het gebruik ervan. Voor onze kerk hebben zich 2 groepen van 25 kinderen aangemeld. Het is uiteraard de bedoeling dat in de klas het bezoek goed wordt voorbereid en na afloop uitgewerkt.

Digna Schade van Westrum



### Lering en Vermaak

In de Vituskerk in Hilversum is (bijna) alles mogelijk. De ene keer treffen de kinderen van Lering en Vermaak er een woestijn aan. En de volgende keer blijkt er een bioscoopzaal te zijn, waarvoor je een echt toegangskaartje nodig hebt.

Dat was het geval op zaterdag 9 april bij de laatste bijeenkomst van dit schooljaar.

Zoals elk jaar zag deze laatste middag er anders dan de andere middagen. Zo zijn we een keer met alle kinderen naar het Bijbels Museum in Amsterdam geweest, en een andere keer naar Museum Orientalis in Nijmegen.

Dit keer hebben we in de 'huisbioscoop' van de kerk naar een film gekeken: 'De prins van Egypte'. Wie daarmee wordt bedoeld? Mozes natuurlijk.

Het leven van Mozes verloopt in deze film wel een beetje anders dan in het verhaal dat we uit de Bijbel kennen. Maar dat maakt dit verhaal misschien wel des te boeiender voor ons. Want hoe reageer je als je leven tot twee maal toe op zijn kop wordt gezet?

Bijvoorbeeld wanneer je ineens te horen krijgt dat je geen Egyptische prins bent, maar bij het joodse volk hoort; of wanneer er een stem tot je spreekt bij een struik die wel brandt, maar niet zwart geblakerd raakt. De film laat ons zien hoe Mozes dat allemaal – misschien - beleefd heeft.



Mozes maakt veel mee zijn leven mee. Weg uit Egypte komt hij terecht bij zijn (latere) schoonfamilie. Terwijl hij de schapen hoedt voorbij het steppeland, herkent hij de stem van de God van zijn voorouders en gaat hij op weg om te doen wat van hem gevraagd wordt: zijn volk naar het beloofde land brengen.

Eenmaal aan de overkant van de Rode Zee in de woestijn zien we Mozes met de stenen tafelen. Hoe we ons moeten gedragen in ons leven is hierop voor altijd opgeschreven. Zoveel eeuwen later verbinden die regels ons met de geschiedenis van Mozes en zijn volk.

In de pauze van de film en na afloop stond er heel wat lekkers klaar. Het jaar afsluiten moet tenslotte een beetje feestelijk gebeuren. Omdat het prachtig weer was, kon dat in de tuin van de pastorie. En als er popcorn, prikkertjes met kaas en druiven, plakjes worst en chips zijn, dan is het zeker feest, zoals één van de kinderen zei.

Mariëtte Smits

### **Het zingt wel lekker**

Een aantal parochianen beleefde in Oosterhout een bijzondere zondag, maar de thuisblijvers kregen op zondag 29 mei ook een speciale verrassing. Het kamerkoor van de muziekschool “Canto di gento classico” verzorgde de vaste misgezangen tijdens de eucharistieviering en nog wel in het Latijn! De tijd dat we ons als oud-katholieken afzetten tegen de Romana door geen Latijn meer te willen gebruiken, ligt gelukkig achter ons. Opgewekt klonk dan ook “Sanctus, sanctus” in plaats van “Heilig, heilig”. En wees eerlijk, het klinkt toch eigenlijk veel mooier. Ik wil er zeker niet voor pleiten de moedertaal in de liturgie maar weer af te schaffen, maar zo’n enkele keer in een mis, prima!

Daar komt bij dat de toch hedendaagse Oostenrijkse componist Lorentz Maierhofer (geboren 1956) zeer toegankelijke muziek heeft geschreven, als er al schrille klanken van het koor kwamen, dan lag dat eerder aan de organist dan aan de componist. Het was overigens wel een drukke boel boven met zo’n twintig mannen en vrouwen en een dirigente, die bijna op schoot zat.

Beneden was het overigens ook goed vol, dankzij de nodige gasten en de grote opkomst vanuit de parochie.

Emeritus bisschop A.J. Glazemaker had ook een aandachtig gehoor bij zijn altijd weer bij de tijdse preek, waarin hij ook speelde met de titel van de gezongen mis: “missa Lumen” (Lichtmis).

Het initiatief van Roel Haverman mag wat mij betreft best nog eens herhaald worden het volgend jaar, er blijft nog genoeg te zingen over voor de parochie en goede muziek verlicht het hart.

Emile Verhey

## Sponsorloop

De diaconale werkgroep van onze parochie ondersteunt al enkele jaren de Amersfoortse Voedselbank met diverse acties.

In de Veertigdagentijd was gekozen voor een sponsorloop. Op 10 april jl. hebben vele parochianen hun beste beentje voorgezet en, gesponsord door medeparochianen, familie en vrienden maar ook door enkele bedrijven, het mooie bedrag van ruim € 2.600 bijengelopen. Ook niet-lopers deden een letterlijke duit in het zakje.

Was u ook niet in de gelegenheid om te lopen en wilt u nog bijdragen? Dat kan, o.v.v. sponsorloop 10 april, op een van de rekeningen van de kerk. Mevrouw Ciska Galenkamp van de Voedselbank, die ook was komen kijken, was blij verrast en stelde dat nu met Pasen ook eens iets extra's kon worden verstrekt aan de cliënten. Het werd mogelijk om **220** (!) gezinnen met een klein ijsstaartje te verwennen.

Allen die dit mogelijk maakten, hartelijk dank!

Namens de diaconale werkgroep Emilie Urbanus

## Kinderkerk

Wat doen ze daar toch in de kinderkerk? Wordt daar gespeeld? Ja. Wordt er uit de Bijbel verteld? Ja. Moet dat nu echt met twee man (vrouw) leiding? Ja. Als we met de kinderen met het licht uit de kerk naar de Joriszaal gaan staat daar al een tafel klaar waar van alles op staat: een kleed in de kleur van de zondag, een kruis, een Bijbel, een schaal met kaarsjes en een spaarpot. Elke keer is er een vast ritueel net als in de kerk. We zitten rond de tafel en na het welkom steekt elk kind een kaarsje aan. We zijn met elkaar verenigd rond het licht van Christus. Uit praktische overwegingen wordt de collecte aan het begin van de bijeenkomst gehouden. (dan kan geld niet meer op de grond vallen). Elk jaar wordt er een doel voor de kinderkerk afgesproken. Dit jaar het kinderhuis in Ethiopië, waar Theo en Mary-Ann op bezoek zijn geweest. Na de collecte wordt de Bijbel geopend om daaruit te vertellen. We proberen zoveel mogelijk het evangelie van de zondag te vertellen. Een enkele keer is dat zo moeilijk dat er een ander verhaal wordt gekozen. Na het verhaal volgt een gebed dat we afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader.



Hierna doven we de kaarsen en gaan aan de grote tafel verder met een verwerking, die te maken heeft met het Bijbelverhaal. Jongere kinderen gaan vaak met autootjes of andere zaken uit de kast spelen. Het gebeurt ook wel dat kinderen nog zo "klein" zijn dat bij het verhaal en gebed zitten te moeilijk is. Omdat je met zijn tweeën bent, kan één van de leiding dan in een hoekje met dat kind gaan spelen.

Bij de kinderkerk proberen we meer te zijn dan oppas. We zijn bezig met het aanleren van gebruiken en verhalen die met ons Christen zijn te maken heeft. Je zou het een vorm van lering kunnen noemen.

We hebben dringend mensen nodig die ons hierbij helpen. Marion Ramselaar stopt namelijk als leidster. Behalve haar activiteiten voor de gemeenschap in Oosterhout is er ook haar werk, waardoor ze vaak niet aanwezig kan zijn op zondag.

Op 15 augustus komt de leiding weer bij elkaar. Hebt u vragen of suggesties geef dat voor die tijd even aan ons door.

Bellen of mailen naar Mary-Ann Borggreve

☎: 0318-483819, ✉: famborggreve@hotmail.com

In de grote vakantie is er geen kinderkerk. Op 26 juni is er kinderdienst, daarna vakantie en op 21 augustus start de kinderkerk weer.

Lees onderstaande advertentie en reageer.

## ***GEZOCHT***

Leiding voor de Oud Katholieke kinderkerk te Amersfoort, m/v  
Leeftijd vanaf 15 jaar

### **DE FUNCTIE**

Samen met een collega eens per 5 of 6 weken leiding geven aan de kinderkerk.

Taken verdeel je in onderling overleg.

De taken zijn:

- Liturgie verzorgen
- Bijbelverhaal vertellen
- Samen met de kinderen bidden
- Knutselen/kleuren
- Spelen

### **ONS AANBOD:**

- Ondersteuning door samenwerken
- Materiaal wordt toegestuurd
- Twee of driemaal per jaar een gezellig overleg

Inlichtingen bij de kinderkerkleiding

OPGEVEN: 0318-483819 of per mail: famborggreve@hotmail.com

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H.		
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing
ZO 26 juni; 10.00 uur Kinderdienst Eucharistieviering	Lezingen in overleg	
ZO 3 juli; 10.00 uur 3 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (9) Schriftlezing en gebed	Zach. 9; 9-12	Rom. 6; 16-23
ZO 10 juli; 10.00 uur 4 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (10) Eucharistieviering	Jes. 55; 6-13	Rom. 7; 21 - 8; 6
ZO 17 juli; 10.00 uur 5 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (11) Eucharistieviering	Wijsh. 12; 13-19	Rom. 8; 18-25
ZO 24 juli; 10.00 uur 6 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (12) Eucharistieviering	1 Kon. 3; 5-12	Rom. 8; 26-30
ZO 31 juli; 10.00 uur 7 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (13) Eucharistieviering	Nehem. 9; 16-20	Rom. 8; 31-39
ZO 7 augustus; 10.00 uur 8 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (14) Schriftlezing en gebed	Jona 2; 1-11	Rom. 9; 1-5
ZO 14 augustus; 10.00 uur 9 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (15) Eucharistieviering	Jes. 56; 1-3a & 6-7	Rom. 11; 13-24
ZO 21 augustus; 10.00 uur 10 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (16) Eucharistieviering	Jes. 51; 1-6	Rom. 11; 25-36
ZO 28 augustus; 10.00 uur 11 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (17) Eucharistieviering	Jerem. 7; 23-28	Rom. 12; 1-8
ZO 4 september; 10.00 uur 12 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (18) Schriftlezing en gebed	Ezech. 33; 7-11	Rom. 12; 9-21
ZO 11 september; 10.00 uur 13 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (19) Eucharistieviering	Jezus Sir. 27; 30- 28; 7	Rom. 14; 5b-12
ZO 18 september; 10.00 uur 14 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (20) Eucharistieviering	Jona 3; 10 - 4; 11	Filipp. 1; 21-27
ZO 25 september; 10.00 uur 15 <sup>o</sup> zondag na Pinksteren (21) Eucharistieviering	Ezech. 18; 1-4 & 25-32	Filipp. 2; 1-13

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Seniorenuitstap.

Het was goed weer en met 21 personen vormden we een aardige groep. Vanaf kwart voor tien verzamelen in de Joriszaal, waar we eerst koffie met gebak kregen; daarna zijn we met zes auto's naar een Veluwse boerderij gereden. Deze ligt achter Putten en is gebouwd in 1916. Nadat de ouders waren overleden zijn de kinderen, een zoon en drie dochters, allen ongehuwd, op de boerderij blijven wonen. Op de deel stond aan de zijanten het vee en het middengedeelte werd gebruikt om het graan te dorsen. Boven op een afgeschoten stuk, met steektrap, sliep de zoon. De meisjes sliepen in de opkamer in bedsteden. De ouders op de deel. In de opkamer stonden 2 prachtige antieke kasten met mooi linnengoed. Het ondergoed was tot de draad versleten en met stoppen en aangenaaide stukken weer heel gemaakt (erg zuinig). Kanten mutsen en hoedjes waren te frivool en werden dus niet gedragen.



Buiten stond een hooiberg en een tweede schuur voor het vee. Er waren heel veel spullen die nog wel eens gebruikt konden worden, ook in de stal (je keek je ogen uit). Aan de zijkant was een dagverblijf met een kelder, dat heerlijk verwarmd kon worden.

Het bakhuis diende voor alles wat met eten te maken had. Aan de zijkant was een moestuin en voor het huis een tuin met ligusterhaagjes en paadjes, zoals een Veluwse boerderij betaamt. Het weiland achter de boerderij is nu een camping.



Hierna volgde een mooie rit naar de Beeldentuin in Garderen: deze staat vol met bronzen, ijzeren en betonnen beelden en vazen enz. De duurste was een leeuw voor € 2120.=.

Hier was ook een winkel en een restaurant, waar we een heerlijke broodmaaltijd kregen. Aan de zijkant was de ingang van een tentoonstelling van zandsculpturen, alles onderdak. Het is niet te geloven zo mooi en kunstig, bijv. alles wat onderzee leeft. Zelfs een piraat. In een andere tent prachtige gebeeldhouwde mensen, een mooi kunststukje en dan van zand.

Om 16.30 uur zijn we weer huiswaarts getogen en konden we terugkijken op een geslaagde en gezellige dag.

Gerda Giskes-Wijker.

Elf vragen aan:

Emile Verhey – “pastoorsvrouw”



*Mijn activiteiten als vrijwilliger in de maatschappij en in het bijzonder binnen onze parochie zijn:*

Altijd weer geboeid door muziek, architectuur en de taal met al haar wonderlijke en afwijkende vormen. In de parochie ben ik sinds onze komst naar Amersfoort organist, lector en bestuurslid Stichting Behoud en Beheer en dat sluit dus mooi aan.



*Ik zou graag uit eten gaan met...*

Irene van Lippe Bisterveld omdat ik dat altijd een mooie vrouw gevonden heb en nieuwsgierig ben of die bomen nu echt wat terug zeggen.

*Drie dingen in de kerk die ik zou willen veranderen..*

Graag wat meer ruimte voor eigentijdse vormen van religieuze kunst en kerkinrichting.

Wat meer lef om aan buitenstaanders te vertellen waarom we zo'n leuke kerk hebben.

*Drie dingen in de maatschappij die ik zou willen veranderen*

De onverschilligheid voor het lot van velen, die buiten de boot vallen.

Meer aandacht voor het behoud van de schepping in plaats van alleen maar korte termijn politiek.

Het gebrek aan gewone wellevendheid in het menselijk verkeer.

*Mijn miskende helden/heldinnen zijn...*

Artsen zonder grenzen.

*€1.000.000 geef ik graag aan...*

Wordt versnipperd over meerdere zaken ten behoeve van behoud van natuur en cultuur, maar er gaat eerst een deel naar de parochie om het dak van de kerk te financieren.

*Godsdienst maakt blij. Waar of niet waar?*

Waar, want het zet je leven in een breder perspectief.

*Woorden in de Nederlandse taal die naar de schroothoop moeten verwezen:*

Het volstrekt onzinnige werkwoord "opstarten" en "kids".

*Essentiële ingrediënten voor een gezond leven zijn...*

Verwondering en humor.

*Ik wou altijd nog...*

Mijn saxofoon weer uit de koffer halen.

*Mijn lijfspreuk is...*

Een dag zonder muziek is pas armoede.

## Stichting Beheer en Behoud Kunstbezit.

*Gevraagd: Maria(-beeldjes)....*

Wat hebben wij – Amersfoortse parochianen – met Maria? Dat was de vraag die bij de leden van de Stichting opkwam naar aanleiding van de tentoonstelling “Maria Idool van Alle Tijden”, welke in het museum Flehite deze zomer gehouden wordt. Weliswaar werken we graag mee, o.a. door het uitlenen van diverse (kunst-)bezittingen, maar wie van ons heeft een Mariabeeldje thuis en waarom?

Zo kwamen we tot het initiatief om deze zomer in de vitrine achter in de kerk onze “eigen” Mariabeeldjes tentoon te stellen. Hebt u een thuis een beeldje staan en wilt u dat uitlenen voor onze vitrine? Met het eventuele verhaal erbij, het waarom: cadeau bij een geboorte, vakantiesouvenir, uit een erfenis of gewoon omdat het zo mooi gemaakt werd.

*Herstel oude voorzetsel.*



Het mooie, oude voorzetsel “Clara Gertrudis van Halteren” heeft in de kerstnacht 2009 waterschade opgelopen. Na onderzoek en advies van de SKKN (Stichting



Kerkelijk Kunstbezit Nederland) werd de hulp van de gerenommeerde textielrestauratrice Emmy de Groot ingeroepen. Mevrouw de Groot heeft het voorzetsel uitgebreid onderzocht en een schoonmaakproef uitgevoerd. Deze test pakte goed uit, de watervlekken zijn op te lossen. Ook opgehoopt vuil en kaarsenvet kunnen verwijderd worden. De offerte voor dit vakwerk bedraagt ruim € 6.000, inclusief de bijdrage van de verzekering is hiervoor nu in kas € 2.000. Om kosten te besparen zullen (en kunnen) leden van de Stichting behulpzaam zijn bij het losmaken van de stof van het geraamte.

Fondsenwerving buiten de kerk wordt opgestart. Wilt u een financieel steekje bijdragen? Dan is uw gift van harte welkom op de bankrekening: 430368

t.n.v. de Stichting Beheer en Behoud/Restauratie Kunstbezit, te Scherpenzeel. Ook deze giften zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst!

*Ons mirakelboek – leesbaar digitaal voor iedereen beschikbaar.*

In het Mirakelboek werden de mirakelen/wonderen genoteerd die de bedevaartgangers tussen 1444 en ca. 1545 hebben ervaren. Dit

Mirakelboek ligt sinds eeuwen veilig in een kluis. Af en toe komt het te voorschijn bij een tentoonstelling of op speciale dagen, maar dan nog kan men slechts een paar bladzijden bekijken. Het overgrote deel blijft verborgen, ook is het oude handschrift niet makkelijk leesbaar.

Een voorbeeld in het oud Nederlands:

*Item het was een wijff van Utrecht, die had een kijndt van ix iaeren, dat beladen was mitten steen, alsoe zeer dat alle die vrienden iamer aen dat kijndt saghē. Alzoe dattet d'vrienden overgaven, dat ment snieden soude. Ende d'vader vant kijndt toech vuijt om een meijster. Ende als die vader vuijt was, hiel hem dat kijndt alzoe qualicken, dat d 'moeder viel op haer knijen en seyde: "Lieve Moeder Goedts, ic love U te versoeckne t Amersfoert mit mijn kinde, op dattet genade mach krioegen vander pijnen." Ende die moeder heeft dat kijndt op haer schoet genomen en heeft zijn manlickheit aen getast ende die steen is die moeder gecoemen in die handt. Ende is gesont geworden ende quam van d 'selfde daghe hier. Ende dede haer bedevaert.*

Toch is het boeiend om te bekijken: waar kwamen de bedevaartgangers vandaan, wat was hun drijfveer, of waren sommigen op boete- of strafpelgrimage gezonden? Hier komt het digitale tijdperk ons tegemoet. Vanaf juli 2011 zal ons complete Mirakelboek digitaal te raadplegen én te lezen zijn op de website. Zowel het oude handschrift als de leesbare tekst, uit de uitgave "Onser Liever Vrouwen t'Amersfoort", door P. Lukkenaer, uitgave Het Onze Lieve Vrouwe Gilde van Amersfoort, meimaand 1946, zijn daarop te vinden.

Hiermee hebben wij een mooie aanvulling op de boeken *Bedevaart en Kerkeraad – de Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720* van Ottie Thiers en het boek *Sint Joris op 't Zand* van oud-pastoor Wietse van der Velde. Beide boeken zijn (in de kerk) verkrijgbaar.

Maria Bremmer, Mieke van 't Erve, Anton de Jager, Emile Verhey.



Ora et labora bij Chemin Neuf

De oecumenische gemeenschap Chemin Neuf verleende van 27 t/m 29 mei een twintigtal oud-katholieke parochianen uit Amersfoort gastvrijheid in de



voormalige benedictijnenabdij van Sint Paulus in het Brabantse Oosterhout. Medeparochianen Bas en Marjon Ramselaar maken deel uit van deze (rooms-katholieke) gemeenschap die zoekt naar en werkt voor de zichtbare eenheid onder de christenen.

Na een gastvrij onthaal op vrijdagavond, kregen we een rondleiding waarbij we kennisnamen

van de vele architectonische wetenswaardigheden over het in baksteen opgetrokken gebouwencomplex. In het kerkgebouw dat daarvan deel uitmaakt, vertelde Bas hoe hij samen met Marjon betrokken was geraakt bij Chemin Neuf. Nadien ging hij ons zingend voor in de completen, waarbij we in de koorbanken stonden waar vele tientallen benedictijnen decennialang de getijden hebben gebeden. Daarmee was het ora-gedeelte van het weekend begonnen.

De volgende dag zouden we kennismaken met het onderdeel labora. Werk aan de winkel! Na een prima ontbijt in de refter en de lauden in de kerk gingen we aan de slag: met stofzuigers werd jacht gemaakt op oude spinnenwebben, ook werden er braamwortels getrokken, werd er genaaid en gestopt, in de keuken gewerkt, lak afgekrabd, geschuurd, karton en hout gesjouwd.



De arbeid werd zo nu en dan onderbroken door een verkwikkende bak koffie, een opgewekt praatje van zuster Ruth en versgebakken cake van Agnes.

Halverwege de dag vierden we in de prachtige kardinaal-Willebrandskapel de eucharistie waarin Grete voorging en preekte over werkelijk "zien" en over de essentie van geloven. Na de liturgische tafeldienst volgde een warme lunch. 's Middags ging het werk met enige personele wijzigingen



door. Daarbij is de verplaatsing van de carrosserie van een heuse Mini (de auto, ja) zeker het vermelden waard. Dankzij pure krachtpatserij en geoliede samenwerking kreeg de klassieker een beter onderkomen.

Rond een uur of zes luidde de vespers het einde van de werkdag in. Net als de andere getijden verliep het avondgebed in Chemin Neuf-stijl: een mengsel

van klassieke kerkliederen, gregoriaans psalmgezing en opgewekte evangelicale songs (hier en daar klonk zelfs een happy clap).

Meerstemmigheid verhoogde het genoeg. Uiteraard werd er in de verschillende getijden ook gelezen en gebeden, zowel spontaan als gestileerd. De vespers van de zaterdag liep uit op een zeer stille aanbidding.

Het avondprogramma na de uitgebreide broodmaaltijd was beduidend minder stil. De parochianen die niet (zoals ondergetekende) hadden besloten de rust en de koele avondlucht op te zoeken, werden getrakteerd op een film over de charismatische inzichten van pauselijk hofprediker Raniero Cantalamessa, waarover nadien werd doorgesproken.

Geestrijk vocht in velerlei gestalten en allerhande lekkernijen bezorgden de vermoeide oud-katholieke kloosterganger aan het einde van de avond de lang verbeide ontspanning.

Na een tweede nacht in de cel brak de dag des Heren aan. Voor het opruimen van de kamers en de mis, was er na een nogal uitgebreide instructie van Frans gelegenheid om op een van de serene locaties binnen of buiten het klooster te mediteren over het evangelie van de dag over de heilige Geest.



Samen met dorpelings, geestverwanten en andere gasten werd om 11:00 de eucharistie gevierd. De mis werd met een mooi Frans accent opgedragen door père Damien. Omdat Rome de tafelgemeenschap ziet als sluitsteen en niet als hoeksteen van de oecumene, waren de niet-rooms-katholieke gasten van te voren op vriendelijke wijze verzocht (uiteraard met de ontsnappingsclausule van het eigen geweten) niet ter communie te gaan. Dit verzoek werd maar zeer ten dele gehonoreerd en maakte tijdens de afsluitende middagmaaltijd zowel de emoties als de tongen los.

Na warme woorden en een hartelijk afscheid wandelden Amersfoorters nog even naar de burens: de Norbertinessen. In de propere kloosterkerk, een nieuwer deel van een prachtig en eeuwenoud complex, zongen we het middagebed mee. Zuster Mechteld leidde haar gasten daarna rond en vertelde veel interessants over



de geschiedenis, het geloof en het huidige gewijde leven van haar congregatie. In een kamer vol gekalligrafeerde kaarten en ander moois ontmoetten we de hartelijke priorin en werden we getraceerd op koffie, koek en een inkijkje in de specialiteit van de zusters: het prachtig restaureren van oude boeken. Omdat we een connaisseur in ons midden hadden, mochten we bij wijze van uitzondering een blik werpen in een verbluffend fraai exemplaar dat normaliter niet door gewone stervelingen is in te zien. Na veel vriendelijke woorden over en weer namen we afscheid van de in het wit geklede religieuzen en verdeelden we ons op het parkeerterrein van de Paulusabdij over de auto's om af te reizen naar het land boven de rivieren.

Louis Runhaar

## Bedevaart nu

Frank Sieraal is een echte Amersfoorter. Geboren op 't Zand in Amersfoort. Het katholieke geloof is hem met de paplepel ingegeven. Frank vertelt: "Vanuit mijn eigen jeugdige beleving herinner ik mij de Vrouwevaart als een stille tocht 's nachts door de stad, waarbij er voor vele ramen lichtjes stonden langs de route die we liepen. Dat heeft wel indruk op mij gemaakt, dat beeld blijft je bij. Later liepen we ook overdag en vanuit die traditie ben ik zo langzamerhand betrokken geraakt bij de Vrouwevaart. En al een jaar of negen ben ik de secretaris van het Onze-Lieve-Vrouwegilde in Amersfoort.



Het Vrouwegilde is natuurlijk niet voor niets in Amersfoort ontstaan, want het is verbonden met het wonder waardoor Amersfoort groot is geworden: de vondst van Mariabeeldje in 1444. Pakweg 1930 is het Gilde opgericht in de toenmalige Elleboogkerk aan de Langegracht - officieel heette die de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.”

“Mijn vader had een bepaalde devotie tot Maria. Hij was afkomstig uit Venlo, vlakbij ligt een bedevaartsplaatsje OLV van Genooi of Genoy. Als we in Limburg waren gingen we daar ook heen en op die manier was er toch die binding weer met de Moeder Gods. De kapel wordt nog steeds gebruikt. We gingen ook één keer per jaar

met een gehuurde auto naar Kevelaer. Dat was natuurlijk helemaal een plaats waar de Moeder Gods aanwezig was, niet alleen in de kapel maar ook in de winkeltjes daar met devotionalia. Dat riep ook een beetje de sfeer van vroeger op, van het Rijke Roomsche leven, tussen aanhalingstekens natuurlijk.”

Van 10 juli tot 6 november: Maria, idool van alle tijden, Museum Flehite  
[www.idoolvanalletijden.nl](http://www.idoolvanalletijden.nl)

Maria Bremmer

### Vrouwevaart 4 juni 2011

Naar eeuwenoude traditie werd op de zaterdag na Hemelvaartsdag de ommegang, de Vrouwevaart gelopen.

's Morgens om 07.30 uur verzamelden ruim 100 mensen in de H. Georgiuskerk voor het eerste deel van de gebedsdienst. Aansluitend werd te voet de oude route afgelegd, naar de Onze Lieve Vrouwetoren (restant van de oorspronkelijke kerk en thuisbasis van het beeldje), vervolgens naar de vindplaats aan de Singel nabij de Kamperpoort, dan terug naar de O. L. Vrouwetoren.



Op de stopplaatsen werd gebeden en gezongen. Bijzonder was dat bij het afsluitende bezoek aan de toren de deuren geopend werden en alle "pelgrims" staande in de toren even terug in de tijd gingen. De tocht werd vervolgd naar de H. Franciscus Xaveriuskerk voor het laatste deel van de gebedsdienst, waarna er voor alle pelgrims een opwekkend kopje koffie en krentenbol was.

Even was het als heel vroeger: de markt werd opgebouwd, winkeliers veegden hun stoep, voorbijgangers hielden even stil om de groep te laten passeren.

Vrouwevaart, een traditie passend bij het behouden en behoeden van de restanten van het Mirakelbeeldje. Tot volgend jaar!

Mieke van 't Erve

## Taizévieringen

Afgelopen jaar waren er weer iedere maand Taizé-vieringen. Deze vieringen zijn voor jongeren t/m 30 jaar en lopen heel goed. Er komen iedere keer tussen de 10 en de 20 jongeren op af. Er is een muziekgroepje met een pianist, een violiste, een blokfluitiste en een panfluitiste. Dat klinkt altijd supermooi. Er is iedere keer een andere voorganger uit een andere kerk die de viering voorbereidt. Daarnaast is er een actieve oecumenische werkgroep die bezig is met fondsenwerving, pr en organisatie. Dat is heel fijn want dan hoef ik niet alles alleen te doen.

Tijdens de vieringen zitten we in een kring rond het muuraltaar op de knielkussentjes op de grond. Het altaar is onze meditatierichting. De prachtige gezangen brengen ons in een stemming van stilte en bezinning waarin het Evangelie kan klinken.

De groep begint nu echt vaste vorm te krijgen met een goede organisatie-



structuur. Wel hebben we behoefte aan meditatiebankjes. Nieuw zijn ze heel duur, daarom zoek ik wat mensen die een paar van die bankjes willen maken. Bent u handig met hout en schroeven? Een voorbeeld is er... Of misschien heeft u zo'n bankje thuis staan waar u niets meer mee doet? Wij zijn er heel blij mee...

Binnenkort gaat de Taizégroep weer op reis naar het Franse Bourgondië. Op vrijdag 8 juli komen we bij elkaar met de groep om kennis te maken en samen te vieren. Gesterkt met een reiszegen stappen we de volgende ochtend op de bus die ons naar Taizé brengt. Daar verblijven we een week bij de broeders en volgen het programma met drie keer per dag een gebedsdienst.



Daarnaast is er 's morgens bijbelintroductie waarbij een broeder iets vertelt aan de hand van een thema. 's Middags gaan de jongeren doorpraten op dit thema. Ze worden ingedeeld in groepen met verschillende nationaliteiten waarbij de voertaal meestal Engels is. Soms is dat improviseren omdat niet iedereen even goed Engels spreekt. Daarnaast is er natuurlijk heel veel gezelligheid...



Er zijn nog plekken vrij dus wil je mee? Meld je dan bij Angela Berben ([angela.berben@casema.nl](mailto:angela.berben@casema.nl)). De reis is voor jongeren van 15 t/m 30 jaar.

Angela Berben

Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.!

(Afl. 9)

Bovenstaande titel zou nu even omgedraaid moeten worden, ook qua tijdsaanduiding:

*"Binnen de grens van Amersfoort was nog veel meer O.K.!"*

Op 8 mei jl. begon in Amersfoort namelijk de Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) met aansluitend op 12 mei het overleg met de Anglicaanse bisschoppen en de Coördinerend Anglicaans-Oud-Katholieke Raad.



Met het bovenstaande heb ik zijdelings te maken gekregen doordat ik door het Bisschoppelijk Buro ben ingelijfd in het "Bonifatius gilde" (naam bedacht door Emile) wat simpelweg inhoudt dat ik bisschoppen en priesters heb opgehaald van het vliegveld of het station en hen ook tijdens maaltijden heb ontmoet.

Het boeiende vond ik dat je weer nieuwe dingen leert omdat ik me van tevoren via internet oriënteer, waardoor het contact gemakkelijker verloopt. Toen ik de Poolse bisschop Wysoczanski vertelde dat ik zijn gegevens had gevonden in de Engelse Wikipedia en dat hij door Mgr. Kok was gewijd, moest hij onmiddellijk vanuit de auto naar zijn secretaresse bellen om te vertellen dat hij goed was aangekomen, maar het enige woord dat ik goed kon verstaan was alsmear het woord "Wikipedia". Hij vond het kennelijk prachtig. Ook over de Mariavieten was het nodige op internet te vinden (zij zijn nog niet opgenomen in de Unie). Het contact met hen ging wat lastiger omdat de Bisschop alleen Pools sprak; tijdens het bestuderen van de menukaart kwam ik er pas achter dat zijn begeleidende priester Engels sprak.

De Anglicaanse bisschop Klusmeyer uit Amerika had heel wat te vertellen, o.a. dat ze 11 seminaries hebben met 400 studenten, maar dat al die seminaries inmiddels een financiële last zijn geworden. Eén daarvan bevindt zich op een kostbare plek in het centrum van New York. De verkoop van een deel van de gebouwen heeft inmiddels 15 miljoen Amerikaanse dollars opgebracht.

Een Anglicaanse Reverend uit Cambridge was een beetje jaloers toen hij hoorde hoe actief kerkbesturen in onze parochies zijn en dat zij ook gedurende de kerkdiensten een - toezichhoudende - taak hebben. Tot mijn verbijstering vertelde hij een kerkbestuur te hebben dat hij alleen zag tijdens de vergaderingen en niet tijdens de diensten.

Wat ik heel bijzonder vond, waren de 2 eucharistievieringen in 3 talen. De eerste was met een beperkte groep op 8 mei jl. bij ons in de kerk en de tweede met een grote groep op 12 mei in de St. Gertrudis. In de Gertrudis stond het altaar vol met bisschoppen en kanunniken van het Metropolitaan Kapittel, waaronder pastoor Grete. Een ieder droeg in zijn/haar eigen taal bij. Alles bij elkaar was het een bijzondere ervaring!

Wilt u eens wat meer weten over de IBC en de Unie van Utrecht (Utrechter Union), kijk dan eens op onze landelijke site [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) onder het kopje 'Internationaal'. Gewoon eens doen!

Digna Schade van Westrum



## Vrijwilligerswerk in Hospice Dôme: iets voor jou?



Hospice Dôme is een algemeen christelijk hospice en biedt terminale high care zorg aan zeven mensen in de laatste levensfase in een huiselijke sfeer en omgeving.

Samen met verpleegkundigen en ziekenverzorgenden zijn vrijwilligers een onmisbare en aanvullende schakel in de palliatieve zorg aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is.

Vrijwilligers zorgen ervoor dat er naast de verpleegkundige zorg ook ogen, oren en handen zijn van mensen die vanuit een andere deskundigheid, levenservaring of kwaliteit onze gasten en hun naasten kunnen bijstaan.

### *Wat doet een vrijwilliger?*

- Helpen bij de lichamelijke verzorging van de gasten in nauwe samenwerking met de verpleging en eventuele naasten
- Ondersteuning bieden aan de gasten en hun naasten
- Huishoudelijke werkzaamheden, zoals schoonmaken, wassen en strijken
- Verzorgen van koffie / thee / maaltijden aan gasten
- Gastvrouw (heer) functie

### *Wat ontvangt een vrijwilliger van Dôme?*

- Een goede coaching en begeleiding
- Een prettige werksfeer
- Kans om persoonlijk te groeien in het werk
- Basiscursus bij de start en daarna regelmatig bijscholing
- Regelmatige bijeenkomsten om situaties te bespreken met collega's
- WA verzekering en reiskostenvergoeding

Ben jij bescheiden en flexibel, wil je iets betekenen voor mensen die gaan sterven, kun je goed luisteren en samenwerken, ben je bereid minimaal 1 dagdeel (van 5 uur) te komen helpen en heb je affiniteit met de christelijke identiteit van Hospice Dôme?

### **Dan is dit werk helemaal wat voor jou!**

Voor meer informatie over het werk van Hospice Dôme, breng een bezoekje aan onze website:

[www.hospicedome.nl](http://www.hospicedome.nl).

Schrijf of bel voor een informatiepakketje:

Hospice Dôme, Appelweg 49, 3818 NN Amersfoort,

☎: (033)4601960, ✉: [info@hospicedome.nl](mailto:info@hospicedome.nl)

Agenda				
<b>juni</b>				
do	16	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
zo	19	11.00	Voorthuizen	Zomerfeest: "Iedereen is van de wereld" tot 16.00 uur
za	18	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
do	23	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	25	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		18.00	Kerkgebouw	Kerkennacht Kerk open tot 22.00 uur
zo	26	10.00	Kerkgebouw	Kinderdienst
do	30	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed, laatste voor de zomer
<b>juli</b>				
za	2	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
vr	8	14.00	Frankrijk Taizé	Taizéreis voor jongeren; tot en met 16 juli 2011
za	9	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	10		Museum Flehite	Tentoonstelling: "Maria Idool van alle tijden" tot en met 6 november 2011
za	16	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	23	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	30	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
<b>augustus</b>				
za	6	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	8	11.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
za	13	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	15	20.00	Robert Paul	Kinderkerk overleg
za	20	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	27	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
<b>september</b>				
za	3	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 16.00 uur
zo	4			Kopijsluiting Joris op 't Zand
di	6			Clara uitstap
		15.00	Franciscus Xaverius	Overleg binnenstads pastores
do	8	20.00	Joriszaal	Bezoekersgroep
za	10	10.00	Kerkgebouw	Open Monumentendag tot 17.00 uur
		14.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
ma	12	20.00	Joriszaal	Commissie Bebouwde Eigendommen
wo	14	13.30	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
za	17	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 16.00 uur
		14.00	Haarlem	Seminarie dag
wo	21	20.00	Joriszaal	Kostersoverleg
do	22	11.00	Hengelo	Pastoresoverleg Agatha regio
za	24	10.00	Kerkgebouw	Schoonmaakdag
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 16.00 uur

**Omdat het niet uit de hemel komt vallen.**

Ondergetekende,

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode plaats: \_\_\_\_\_

Rekeningnummer: \_\_\_\_\_

verleent hierbij eenmalig machtiging aan het kerkbestuur van de Oud-Katholieke Parochie Amersfoort, om:

van zijn/haar bank- / girorekening af te schrijven, als bijdrage aan (a.u.b. gaarne bij de bestemming aangeven):

▶	Het parochieblad Joris op 't Zand 2011.	€
▶	De eredienst, bloemen, kaarsen, liturgieboekjes	€
▶	Kinder-, jeugdwerk, senioren, pastoraat	€
▶	Onderhoud gebouw en interieur	€
▶	Kerkebalans	€
▶	_____	€

TOTAAL: € \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Overhandigen of toezenden aan:

Penningmeester O.K. parochie Amersfoort,  
van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken

**Redactie Joris op 't Zand:**

Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van 't Erve &amp; W. Roobol.

Kopij: ✉ [jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl](mailto:jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl).Kopijsluiting: **4 september 2011**

**Administratie:**

Van Lyndenlaan 20

3871 HC Hoevelaken

✉ [jorisoptzand@upcmail.nl](mailto:jorisoptzand@upcmail.nl)

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Redactie: ✉ [jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl](mailto:jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl)

Nr. 201103, juni 2011 – september 2011